

## החינוך לתפילה – פתיחה ליום העיון

מרדי קורן

ניגשה אליו קודם תלמידה ואמרה שהיא מצפה מהרין, שיירמוו לכיוון תכליתוי. וכן, השאלה היא האם מדובר מאור-מאוד מעשית. היא מאור מעשית, כי יש לה היבט ממשי: כמה דקות אנחנו מקיצבים לתפילה? ככה זה הולך במניניס שלנו – ממחכים על השעון, ויש מקומות שאחורי עשרים דקות, בודקים אם לא גמורים. הבעיה של משך זמן המניין אינה מוצטמת אפוא לכתה-הספר, אנחנו רואים אותה גם אצלנו הבוגרים. וזה אכן אסן בכך אמיתית של המפגש בין החיים והתפילה. لكن התייחס רצח לחלק את דבריו לשני נושאים משנה.

האחד – משמעות התפילה, והשני – גילויים חיצוניים ומשמעותיים. לעניין הראשון, משמעות התפילה. אנחנו כולנו יודעים, כשהתפילה אינה משמעותית, אנחנו מתפללים אותה בוצרה לא משמעותית. מה ילד קטן יבין, לצורך הדוגמה הקיצונית, ב"יקום פורקן מן שמי"? או, מה ילד קטן יבין, כשאני מעמיד אותו להתפלל 'שמונה עשרה', והוא יגיד "את צמח דוד עברך מהרה הצמיה"? מה פירוש "את צמח דוד עברך מהרה הצמיה"? העירון המנחה, לעניות דעתך, הוא המשמעות. ואם מורה פוקח את אוזני, ופוקח את עיניו של הילד, הוא רואה שתפילה יכולה להיות משמעותית, יש בה טעם וערך, ניתן לעשות זאת לדעתו בכל כיתה.

משמעות יכולת לשאת אופיה אינדיידואלי. סיפורה לי בתי, שיש אצל בכיתה ד' ילד הסובל מפחדיםஇים לאחר שאמו חלה, שלא נדע, במחלה איזומה ונפטרה. מובן שהוא ילד מאור-מאוד בעייתי. השאלה אם לא זה המקום לשעותם בתפילה לעורר לעידוד אותו ילד שפתאום נשאר באיזו פינה מאור אפלת בחים ובכיתה, ולהפגין שככל הכיתה מודעה עם סבלו. ניתן, למורת שזה נשמע מוזר, לשלב בכך את העיסוק בתוכני התפילה. יליד שברוח מן הכתיבה, וכל הזמן מגיב בוצרה של פחדים איזומים, ניתן להקנות במציאות תפילה קצר אופטימית. "זונאן אתה להחיות מותים" יש בכך איזו שהיא תקווה. או במקרה של ילדים, או בכתיבה, כשכולם מתפללים "רופא ה' ונרפא". התפילה זו משמעותית! בשמע קולנו" גם לפי ההלכה אני יכול להזכיר את הבקשות שלי, ואז אין זו התפילה הלא מובנת של "את צמח דוד...", ובוודאי שלא תפילה "יקום פורקן", אלא הלכנו בדרך של הרגשת קטעים שהם משמעותיים.

הנה למדנו בכיתה על הבריאה, ואני מתפללים תפילה מסוימת מיד אחרי שלמדנו.

אם הילדים יודעים שעכשו הולכים להתכנס לתפילה? ידועה המשנה במסכת ברכות הממלמת כי לפני התפילה היו 'שוחים'. אמן מדבר שם בחסידים ואולי 'ה'שהות' בבית-הספר קשה מדי, ובכל זאת, יש ערך חינוכי בשנות. גם אנחנו שוחים זמן מה, מסתדרים, מתכפרדים, ולאחר שבדקנו אם אנחנו מסודרים וידינו נקיות – יושבים.

כך צריך לנוהג!  
ולענין הטידוריים. אין תפילה ללא סיור. היכן מונחים הטידורים? האם אנחנו צריכים לקבוע שמשיחו מתחר הכיתה יdag באופן שוטף לטידורים? האם המבחן מודרא כי הם תמיד עטופים ונמצאים במקום שיש עליו פרוכת?  
ודמוני שיש צורך לכון אפילו בגילאים הנמנוכים, כי ביום שני וחמישי מוצאים ספר לקיראה מאותו ארון, ארון של סיורים מען חיקוי לкриאה בתורה. שם אסור שייהיו מלוכלך! ניתן להפעיל תורנותם לכך.لال יש תורנות גם באוכל?!

אליה הם דברים חינוכיים, אך הם מכשירים את הדרך לחינוך פנימי!  
למהות לציין עד כמה גדולה חשיבות התפילה של המורה עם התלמידים. גם אם הרבר קשה, חשוב מאוד שהמורה יפנה לעצמו ומן לתפילה לפני כל עסק אחר, ולא ישגיח בלבד, אלא יפגין בכבוד ורצינות!!  
אני מאמין לנו – הדוברים והשומעים – שהודין יהיה פורה ומפרה, ויגרжа אותנו לחשיבה מרעננת בקשר לתפילה ולהחינוך לתפילה – בהצלחה.

למדנו "יהי אור ויהי אור". נתפלל אפוא "קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראייתו" או אז, אני כבר לא מתפלל את ה'יגדל' בדבר מנוקך: לモתי במסורת הלימוד דברמשמעותי, עסקי באירועו ממשמעותי והתפילה בעקבות זאת גם היא הופכת למשמעותית לילד.

בקצהה, הנושא הזה של הקנייה ממשמעות הוא חלק מעין תפילה שצריך להיעשות בידי מורה שלא רק מבין את התפילה, אלא גם פוקח את אוני, רואה את הבעיה בכיתה שלן, וזהה את תוכנית הלימודים, ומזמן אליה תפילה. מורה כזה אומר: אנחנו מחר מתפללים את התפילה כשהיא ממשמעית עבורנו, היא לא חיצונית, ממשיחו אחר קרב. וכן, אני חושב, אם לא מדובר בכיתה של בנות-מצווה, או בני-מצווה, יש לאפשר למקסימים של גמישות בטקסטים הנלמדים מוחבתת מלמעלה, אלא תפילה שאחננו מתפללים והיא חייכת לדבר אליו. עד כאן באשר למהות.

עתה לסייע המשנה השני בענין החינוכיות, שאי אפשר בעצם לבחין ביןין המהות. שמו לב – אנחנו ישבים ומתפללים באותה הכיתה, שבמועד 15 דקות המורה למלאכה תשים בה דרכ. המקום, הוא לא מקום של קודש. אני מוכחה לו מר, שהדבר שהרשימים אותו ביחסו, ואני זכרו אותו עד עכšíי, שאחת המדריכות הפדגוגיות לקחה אותו פעמי' לסירוב בוגני ילדים. נכנסנו לאחד הגנים, שם ראתי מסורת תפילה נפלאה, מכחינת המקומות. הילדים שיחקו ואחר-כך עברו למקום המיוחד לתפילה. היהת בגיל הזה של הגן עוזרת נשים וערות גברים. הילדים ישבו בסמוך למchiaה והתפללו. אומנם אלה דברים חינוכיים, אבל הילדים הרגישו ממש פיסית, שעוברים מפני המשחך למקום שונה, שנונה, שבו מתפללים. אני שואל אתכם בגילוי לב – כמה בתי-ספר אתם מכירים, שהמעבר לתפילה הוא מעבר מהסוג הזה? בכיתה רגילה הרי על אותו שולחן, שעליו אני עורך תרגילים בחשבונו, בעוד רגע עוסוק בהדרכה! איזו תחושה יש לנו? השאלה אם אפשר לתכנן בבית-הספר פינות תפילה, ולא רק במקומות שיש מניין לתלמידים? מקום מניין התלמידים בוודאי ש策ר לחיות במקום האסתטי ביותר בבית-הספר. אבל גם כאן צריך לחשב על פתרונות מקוריים. אם יש בית-כנסת סמוך – יתפללו בבקשתה בו. אך אם לא, יחלקו את שעת התפילה בצורה, שכולים יכולם להתפלל 'בבית-הכנסת' שכובית הספר. אין סיבה ששתי כיתות א' מקבילות או שתי כיתות ב' מקבילות לא חתפללה באותו מקום של קדושה. במאמור מוסגר אוסף, כי עצוב מאוד שלא הגענו למצו שכלל בית-כנסת לתפארת. אני רואה שבונים אולמות התעמלות מפוארות ומושכלים ביותר. אף אחד לא חושב שבית-כנסת העמוד ליד בית-הספר צריך להיות המקום המפואר ביותר.

ומכאן לשירה. גם היא קשורה לאורה לחינוכיות. אך רק לאורה. ומה התפילה עצל אחינו הספרדים היא יותר יפה מאשר בתי-הכנסת האשכנזים? משום שרירים. השאייפה היא ללבת כאן לכיוון של חוויה. אני שואל: למה אני, המכון, כמעט 40 שנה במקצוע, צריך להכנס לבית-ספר, ותמיד לשמע את אותה המנגינה הנדוישה. האן מגניות חדשות יפות? האן מורה למורה? מודיעין אין התפילה של שירה? את, מחנכת כיתה, באיזו מידת חושבת, שאחורי שורה שנתיים אותה מגניה, אפשר להחליף את המנגינה שתהיה מגניה של חוויה, שישמעו את הילדים שרים?  
ובענין ההכנה לתפילה. המעבר צריך להיות כמו שראינו בגני הילדים. צריך לשאול: